

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2022

Als de leegte spreekt

Op een vrijdagavond nog niet zo lang geleden rondde ik de werkweek af. Iedereen op school was vertrokken. Leerlingen en leerkrachten waren huiswaarts gekeerd om het weekend aan te vatten. Ik keek door het raam van mijn bureau en overschouwde de speelplaats. Die lag er rustig en vredig bij. Een contrast met de hectiek die in januari door de school raasde. Het aantal afwezigen nam met de dag toe ... zieken, risicocontacten en quarantaines. Dit was niet waarop we hadden gehoopt.

Pakketjes maken en ophalen, online lessen geven en volgen, mailtjes schrijven en telefoontjes doen. Iedereen draagt zijn steentje bij om er het beste van te maken. Kinderen willen op school zijn, ouders willen hun kroost aan ons toevertrouwen, leerkrachten willen leerlingen in hun klas en tussen collega's vertoeven.

Ondertussen werden de quarantaineregels aangepast. De klassen en de speelplaats zijn alweer meer gevuld dan voorheen. We kijken zo uit naar de dag dat we terug 'echt' voltallig zijn.

Wat zijn we graag op De Wissel met z'n allen.

SAMEN STAAN WE STERK.

Kim

februari 2022

ma	di	wo	do	vr	za	zo
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

- 10 Theater @ Kadans voor L1 - L4 (coronaproof)
Personeelsvergadering (**geen naschoolse les**)
- 17 Speelplaatsspecial in teken van beweging. Zo krijgen we het lekker warm op Dikketruiendag.
- 25 Carnaval
- 28 Start krokusvakantie

Corona steekt stokken in de wielen

Op zaterdag 12 februari stonden de kinderquiz en quiz van De Vriendenkring gepland. Deze zullen dan niet doorgaan. De quiz wordt verplaatst naar komend schooljaar. De kinderquiz willen we graag organiseren op het einde van dit schooljaar. We doen die dan tijdens de schooluren zodat al onze kinderen kunnen deelnemen.

Op vrijdag 25 februari zouden de 3 lagere scholen van Wuustwezel - Centrum hun tweejaarlijkse carnavalstoet houden. Die wordt helaas geannuleerd. We zullen op De Wissel zeker en vast carnaval vieren. We maken er een mega gek en veilig feest van.



Wat leeft er zoal in de leerjaren? Kinderen aan het woord.

IK WIL JE IETS
VERTELLEN



1	<p>Wij leerden alle letters van de letterboom. We moesten alle letters tegen de juf zeggen. We krijgen dan een letterdiploma.</p> <p>We hebben pinguïns geknutseld. De juf laat kinderen knutselen om ze blij te maken.</p>
2	<p>Ik heb zin om te gaan zwemmen. Het is leuk om met de kindjes van de klas naar het zwembad te gaan.</p>
3	<p>In het Suske en Wiske Museum vertelde Willy Vandersteen in een filmpje over dingen die hij allemaal gedaan heeft. In de tuin van het museum kan je een soort van zoektocht doen.</p>
4	<p>In België zijn er tien provincies. We leerden ook over de wereldoorlogen. We lazen in een boek dat Julius Caesar de Belgen de dappersten van de Galliërs vond.</p>
5	<p>Wij leren over het menselijk lichaam en het spijsverteringsstelsel met de darmen. Wist je dat eten of drinken 5 à 7 seconden nodig heeft om van de slokdarm naar de maag te gaan?</p>
6	<p>Wij werken aan 'op stap naar het secundair onderwijs'. In de leerlingcontacten vertelden we aan de leerkracht over onze interesses en talenten. We hebben onze studiehouding onderzocht en leerden over de manier waarop je keuzes maakt. Jammer genoeg kunnen we met de klas nu niet op bezoek in secundaire scholen. Wel fijn dat een middelbare school zichzelf komt voorstellen.</p>