

uit het logboek HMS De Wissel

In september 1981 ben ik aan boord van De Wissel gekomen. Ik monsterde aan als jonge matroos en kreeg zoals de anderen, de verantwoordelijkheid over een deel van een ontzettend waardevolle lading. Daar moest zo goed mogelijk voor gezorgd worden; er mocht niets mislopen met het kostbare goed.



Na elke vaart legde het schip aan in de haven en zetten we een deel van de lading af, er werd geschoven en verplaatst in het ruim van het schip, én we namen nieuwe goederen aan boord. Samen met alle opvarenden droegen we zorg voor, en waren we fier op het schip, maar vooral op die vracht die ons voor elke volgende reis werd toevertrouwd. 24 jaren heb ik zo over de onderwijsoceanen gevaren. Doorheen die tijd heb ik veel verschillende taken gekregen en kon ik veel leren, en vooral ervaring opdoen over heel het schip.

In 2005 kreeg ik de kans om naar de commandobrug over te stappen. Met goesting en overtuiging heb ik het roer in handen genomen, en ben ik kapitein-stuurman van De Wissel geworden. 16 jaren en 2 maanden lang mocht ik het schip navigeren en op kruissnelheid houden. Ik heb steeds geprobeerd de bemanning te motiveren en eensgezind te zijn om samen het schip en de lading met de beste zorgen te omringen. We hebben rustige wateren gekend maar we hebben ook storm en zelfs zware zee meegemaakt. Toch slaagden we erin om, met vereende krachten, alle ontij te doorstaan en op koers te blijven. Jaar na jaar legden we aan, handelden we zoals weleer de lading perfect af, en namen we een nieuwe vracht aan boord. We hebben prachtige reizen gemaakt en bijzonder leuke avonturen beleefd, zoveel is zeker. Die herinneringen staan voor altijd in het logboek van mijn geheugen geschreven.

Nu heb ik het gevoel dat ik het schip veilig weer uit de haven, terug in volle zee heb gebracht. Het is goed vertrokken voor een volgende reis.

Mijn opdracht zit er op, ik ga van boord, en keer terug naar de wal.

Ik ben heel veel mensen bijzonder dankbaar: de rederij (mijn bestuur), de voltallige bemanning (mijn collega's), het thuisfront aan de wal (mijn familie) en niet in het minst de klanten en de lading (kinderen en ouders). Zij hebben er allemaal mee voor gezorgd dat ik mijn taak met plezier en naar behoren heb kunnen uitvoeren, en gemotiveerd kon blijven om dit op z'n best te doen.

Ik geef met ontroering, maar tevens met fierheid én een gerust gevoel, het roer en het commando door aan **Kim Donckers**. Ik kan garanderen: het schip is intact (er staat er zelfs een nieuw op stapel), de bemanning is TOP en we hebben een lading die goud waard is.



Zet koers naar nieuwe horizons,
ga volop het avontuur tegemoet,
profiteer van mooi weer,
trotseer samen elke storm,
koester de bemanning, de lading en het schip...
vaar wel.

Ik wens De Wissel een fantastische reis



Woordje van de directeur

In september 2005 stond ik voor het eerst aan de schoolpoort van De Wissel. Pas afgestudeerd stond ik te popelen om voor de klas te staan. Ik herinner me dat de dagen voorbij vlogen. De avondbel klonk telkens te vroeg.

De jaren verliepen. Ik ging op pad met vele kinderen en leerde ook hun ouders kennen. Heerlijk om deel uit te maken van een hecht team. Wat was het goed vertoeven op die school daar tussen de Dorpsstraat en het Hagelkruis.

In juni 2016 kwam onverwachts het voorstel om een andere rol in het onderwijsveld op te nemen, bij inspectie-begeleiding. Ik toerde door de provincie Antwerpen en soms zelfs door Vlaanderen. Ik was te gast op vele scholen en werkte samen met heel wat leraren en directies. En toch, De Wissel vergat ik niet.

Nu sta ik opnieuw aan die schoolpoort te popelen. Samen met de kinderen en de collega's mag ik opnieuw op weg. Het is heerlijk om thuis te komen. De voorbije weken kon ik herontdekken en toelevens naar 1 november. Weldra is het zover, klaar voor de reis. Trots en dankbaar neem ik het roer en het commando over van Jan.

KIM

Contact

Het mailadres van de school is vanaf 1 november:
directeur@wisselmail.be

Aan de kinderen vraag ik om me aan te spreken met:

mevrouw directeur .



november 2021

Kalender november

8	We beginnen er weer aan, zelfs met een nieuwe directeur !! Zichtbaarheidsspel in Kadans
9	Personeelsvergadering GEEN NSL vandaag Thema-avond: omgaan met kinderrangsten (zie verder)
10	hercontrole door Kriebelteam (geen vlechtjes, gel, .. aub)
11	Wapenstilstand GEEN school vandaag
13	Lichtstoet met aankomst van Sinterklaas in Wuustwezel
22	Speelplaatspecial
23	Muziektheater Haar & Snaar
26	Pedagogische studiedag rond executieve functies GEEN school vandaag voor de leerlingen
31	Halloweentocht



Wat komt in december

1	Soep op de stoep
3	Sint op school
7	Speelplaatspecial
13	Personeelsvergadering GEEN NSL
23	Film@Kadans
24	Winterrapport Start kerstvakantie om <u>12.05u</u>

Val jij ook graag op?

Wanneer het schooljaar goed en wel op dreef is, korten de dagen snel. Om optimaal in te zetten op de veiligheid van onze kinderen, **verplichten** we het dragen van een **fluovest of fluohoes** over de boekentas voor de fietsers vanaf **8 november**. Het dragen van een helm is een slim idee. Bij ons op school is dat niet verplicht.



Om leerlingen bewust te maken van het belang van fluo en reflectoren spelen we weldra het *Zichtbaarheidsspel* in Kadans.

Een sportieve Wissel



Geen medailles, wel **pluimen en duimen** voor alle sportievelingen.

Op 1 oktober namen we deel aan de scholenveldloop te Loenhout.

Op 14 oktober hadden we onze eigen Olympische Sportdag.



Leerlingenraad

Op vrijdag 15 oktober verzamelden we met de hele school rond het podium onder een deugddoende herfstzon. Spannend was het. In elke klas vonden verkiezingen plaats. Wie zal dit schooljaar zijn/haar klas vertegenwoordigen in de leerlingenraad? Meester Koen, juf Bieke en juf Ellen zullen regelmatig met de verkozenen overleggen. Waar liggen groeikansen voor onze school? Daar willen we samen over nadenken.

Er klonk een luid applaus voor:

Lou (1^e), Nellou (2a), Nina (2b),

Roos (3^e), Larse (4a), Sem (4b),

Pelle (5^e), Bente (6a) en Mouna (6b).

Proficiat!



Dag van de jeugdbeweging

Kijk, dit was 22 oktober. Heel fier kwamen vele leerlingen in hun uniform van de jeugdbeweging naar school.



Speelplaatsspecials

"Spelen op de speelplaats... dat is het leukste wat er is!" zingt kapitein Winokio.

Daar zijn wij in De Wissel helemaal van overtuigd! We hebben voetbal- en basketbalveldjes, de draaipalen, mooie speeltuigen, ... Elke klas mag bovendien op een vaste dag in de week materiaal gaan ontlenen in onze speelgoedkast. Voor wie graag bouwt, hebben we de bouwhoek vol met houten blokken. Bovendien klinkt er ook nog eens elke vrijdag muziek op de speelplaats! En voor wie niet zo van de drukte houdt, creëerden we vorig schooljaar een stille hoek. Daar kan een gezelschapsspel of met lego gespeeld worden, daar kunnen de kinderen een strip lezen of een kleurplaat maken.

Ook dit schooljaar willen we graag nog een paar extraatjes organiseren voor onze kinderen: de **speelplaatsspecials**. Op die dagen blijft de speelgoedkast toe en gaan de ballen aan de kant. We laten de kinderen dan proeven van andere leuke activiteiten. Zo staan er dit schooljaar o.a. een speelplaatsbingo, een krijtdag, een doediedansdag en gezellige grootouder-kleinkind-speeldag gepland. Wees maar zeker... onze kinderen zullen zich niet vervelen op de speelplaats!

Speelplaatsspecial maandag 22 november:
De Gezellige Grootouder-kleinkind-speeldag

Wat zijn we blij om weer mensen te kunnen verwelkomen op onze school. Op maandag 22 november willen we alle grootouders uitnodigen om tijdens de speeltijden met onze kinderen (hun kleinkinderen dus) te komen spelen.

Elke (over)grootouder is welkom tijdens de speeltijden van 10.10u tot 10.25u, van 12.30u tot 13.15u en van 14.05u tot 14.20u. We verwachten je 5 minuutjes voor de bel op de speelplaats.

In de school zullen er heel wat spelletjes aanwezig zijn, maar u mag zelf ook iets meebrengen voor binnen of buiten.

Om een overzicht te hebben, vragen we om zeker te laten weten wanneer je komt. Dit graag vóór 15 november en op dit mailadres: anke.vandenheuvel@wisselmail.be

...(aantal) grootouders van (naam kind(eren)) uit klas ... komen tussen 10.10u en 10.25u

...(aantal) grootouders van (naam kind(eren)) uit klas ... komen tussen 12.30u en 13.15u

...(aantal) grootouders van (naam kind(eren)) uit klas ... komen tussen 14.05u en 14.20u.

Tot dan!



Wie durft ?

Halloweentocht
organisatie GS De Wissel ism Chiro Wuustwezel

zondag 31 oktober
prijs voor de best verklede wandelaar

tocht van +- 5km
start tussen 18u en 20u

start en aankomst op de speelplaats van GS De Wissel
(Hagelkruis 2A, Wuustwezel)

prijs: 5€ volwassene - 3€ kind (3-12) (1 drank inbegrepen)

Sponsors: Altemoon, VAN DER VELDEN, Medigrex, MEEUSSEN, INEOS, BETHUS ENGINEERING, VERKEIREN, MG, P4, Mercedes-Benz, and others.

uitnodiging

THEMA-AVOND VOOR OUDERS EN OPVOEDERS

Dinsdag 9 november, 20u

zaal 't Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, Gooreind

Over monsters, dieven en andere enge dingen:

omgaan met kindrangsten



Een infoavond vol praktische tips!

Op deze thema-avond duiken we in de gevoelswereld van kinderen. Welke angsten ervaren zij? Wanneer moeten we ons als (groot)ouder/opvoeder zorgen maken over deze angsten? Hoe komt het dat het ene kind vaker angstig is dan het andere? Hoe kunnen we kinderen goed ondersteunen als ze bang zijn? Wat zijn tips en tricks om kinderen te motiveren tot het zetten van dappere stapjes om minder angstig te zijn?

Spreker: An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos

Locatie: GC 't Schoolhuis, Theo Verellenlaan 88, Wuustwezel

De inkom is GRATIS.

Inschrijven:

Graag vooraf, bij voorkeur via mail naar inschrijven@olo.be, ofwel (in de voormiddag!) bellen naar 03/633 99 05 of 03/270 06 73, met vermelding van uw naam, mailadres en telefoonnummer.

Deze vorming wordt georganiseerd door de Opvoedingswinkel, de Gezinsbond Wuustwezel en gemeenteschool Klim Op.